

(Aan het eind van het seizoen:)

Het is vakantietijd, tijd van erop uitgaan, van energie opdoen voor het komende seizoen. En.....we gaan erop uit, massaal gaan we op pad, richting zon, richting vakantiebestemming, we gaan of we gaan niet. Misschien blijven we thuis omdat we de middelen niet hebben, misschien blijven we lekker thuis omdat het daar ook goed is: genieten van de zomer in onze tuin of in de natuur en cultuur in de nabije omgeving.

Genieten en ontspannen van Gods schepping.

Wij mensen kunnen veel, we denken alles te kunnen, alle in de hand te hebben maar dat is niet zo. Al is de wetenschap ver heen, de natuur hebben we niet in de hand, de bloemen en planten, wij mensen doen ze niet groeien en bloeien. Ja, we geven ze water en kunstmest, maar de groei, de natuur doen ontwaken, dat kunnen we niet. Vruchten voortbrengen in het najaar, wij kunnen dat niet. Het wonder van de natuur komt niet van ons mensen maar komt van de Schepper. En diezelfde Schepper zorgt ook voor Zijn Schepping, voor ons mensen op Zijn aarde. Hij zorgt voor ons als we onderweg zijn of thuisblijven, Hij zorgt voor ons als we onze bloemen en planten laten verzorgen of als we de bloemen en planten verzorgen en zo geeft Hij ons ook allemaal een nuttige taak!

Uit of thuis: geniet van de natuur die de Schepper geschapen heeft, geniet van de natuur in al z'n pracht en praal, de natuur is altijd in beweging: met mooi weer en de zon of na een bui regen en alles ruikt weer heerlijk fris.

Uit of thuis: een mooie vakantie en als u weg bent denk dan ook es aan de medemens thuis, kleine moeite, groot plezier weet u nog. Een goede reis, een mooie tijd en veilig weer thuis!

aly

voorzitter passage zuidbarge